

Riksdagens utredningstjänst

- 1) Riksdagens utredningstjänst, Utvärderings- och forskningsfunktionen.

Längd 20 veckor. Från 25 augusti 2008 till 16 januari 2009. Heltid.

Handledare; Lars Eriksson, 08-786 63 59. Lars.eriksson@riksdagen.se

- 2) Riksdagens utredningstjänst (RUT) är en stöd funktion till i första hand riksdagens ledamöter och partikanslier. RUT besvarar också frågor från utländska parlament. Avdelningen är organiserad i tre sektioner, Välfärdssektionen, Ekonomisk analys och Sektionen för Statsvetenskap och juridik. Vid sidan av dessa arbetar Utvärderings- och forskningsfunktionen. Funktionen är uppdelad på två sidor där halva styrkan arbetar med att stödja riksdagens utskott med sitt arbete i att utvärdera utskotten verksamheter och tidigare beslut. Den andra delen arbetar med att stödja riksdagens utskott med deras arbete för att öka kontakten mellan forskarvärlden och politikerna. Detta arbete kan ske på flera olika vis vilket jag kommer att återkomma till senare när jag går in på vad mina egna arbetsuppgifter varit. På RUT arbetar mellan 40 och 45 tjänstemän med att stödja riksdagens arbete.

Funktionens arbete med uppdrag skiljer sig markant från sektionernas arbete. Ett uppdrag på funktionen riktar sig som beskrivs ovan mot riksdagens utskott och arbetet handlar då ofta om att utvärdera eller inventera frågor med ett stort omfång. Frågor som kan behandlas är t.ex. Vilken forskning bedrivs just nu i Sverige inom transportsektorn. Ett annat ämne kan vara; utvärdering av Sveriges arbete med havsmiljön under det senaste året. Till följd av detta så arbetar funktionen över tidperioder som sträcker sig från ett par månader till år med sina uppdrag.

De tre sektionerna som arbetar på uppdrag av riksdagsledamöterna och partikanslierna i riksdagen får uppdrag inskickade till sig och som utredare kan man då arbeta med flera uppdrag parallellt. Dessa frågor kan skilja sig helt från varandra i omfång och arbetsbörda, detta bidrar till att ett uppdrag på sektionen generellt sett har en tidsperiod på ett par dagar upp till en månad. Varje sektion har mellan tio och tolv utredare som är specialiserade inom vissa områden och som styrs av en sektionschef. Ovanför sektionscheferna finns enhetschefen som styr och håller samman

avdelningen, enhetschefen ansvarar också för att de inkomna frågorna är relevanta och för att frågorna delegeras till rätt sektion.

- 3) Min plats i organisationen var som praktikant med Lars Eriksson, forskningssekreterare på utvärderings- och forskningsfunktionen som handledare. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter var alltså kopplade till funktionens arbete med att understödja utskottens arbete med forskningsfrågor. Jag fick också möjligheten att arbeta med uppdrag från samtliga tre sektioner då mina kompetenser ansågs passande eller då frågorna var av mer allmän karaktär.

Jag började min praktik den 25 augusti och fick direkt delområden i ett uppdrag som funktionen arbetade med för Trafikutskottets räkning. Uppdraget från Trafikutskottet (TU) gick ut på att göra en inventering av pågående forskning inom transportområdet 2008. Bakgrunden till uppdraget var att TU förväntades behandla flera transportpolitiska frågor under år 2008/2009, vilka bedömdes var av strategisk vikt för framtiden. Under år 2008/2009 förväntades också en forskningspolitisk proposition behandlas. Inventeringen var alltså ett sätt för utskottet att öka sin kunskap om vilken forskning som just nu bedrivs i Sverige på det aktuella området.

När jag kom i arbetet med inventeringen så var de flesta kontakterna tagna och mycket av materialet insamlat. Mitt arbete kom därför att handla om att bearbeta och sammanställa den aktuella informationen som vi fått in från Energimyndigheten och Banverket, två av de största finansiärerna på transportområdet. När detta arbete var slutfört så kontaktades återigen myndigheterna för att stämma av texten. Jag fick dessutom medverka vid ett möte med VINNOVA, en av få aktörer som har en övergripande bild av transportområdet då de också har ett övergripande ansvar för forskningen inom området. Under tiden som jag arbetade med TU inventeringen så fick jag också närvara vid ett flertal seminarier utanför riksdagen där frågor rörande forskning och transportsektorn diskuterades. I början av min praktikperiod handlade en del av tiden om att lära sig hur RUT som enhet arbetade och vilken roll RUT fyller i riksdagens arbete som helhet. RUT ordnade med flera seminarier där praktikanterna och nyanställda fick information om verksamheten. Vi som praktikanter fick dessutom ett helt program med seminarier, kurser och möten med partikanslier, utskott och andra avdelningar i riksdagen. Arbetet med inventeringen avslutades med att jag fick vara med och presentera den rapport som arbetet resulterade i för TU.

Vid sidan av arbetet med RUT uppdrag så har min handledare en roll som kommunikatör och länk till forskarvärlden. Detta tar sig uttryck i att han skall vara sekreterare i Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (RIFO). Detta är ett forum där kontakterna mellan forskarvärlden och riksdagsledamöterna tas till vara och främjas. I detta arbete så fick jag hjälpa till att efterforska olika seminarieämnen och vilka ledamöter som varit aktiva i olika frågor. Jag fick också vara med och planera och anordna dessa seminarier. Ett annat forum för kontakt med forskarvärlden är Samverkansgruppen forskare och folkvalda, här är det vetenskapsrådet, riksdagsbiblioteket och representanter för utskotten samt Riksdagens internationella kansli (RIK) som träffas. Även de anordnar seminarier och här var mina uppgifter också att efterforska aktuella politiker och aktuella frågor samt att planera och anordna seminarier.

Som en följd av det arbete som jag gjorde vid seminarierna så uppmuntrades också min idé om att jag själv organiserade två studiebesök, dels på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt dels på Utrikespolitiska Institutet (UI). Dessa båda besök hade sin grogrund i mitt eget intresse för dessa arbetsplatser och de arbetsuppgifter som finns där och resulterade i att flera medarbetare på RUT, speciellt Sektionen för statsvetenskap och juridik som handhar frågor rörande säkerhet och utrikespolitik, följde med på besöken. De var mycket uppskattade av sektionscheferna. Jag anordnade också ett studiebesök för studenter på Stockholms universitet på RUT där även RIK och Utrikesutskottet närvarade för att informera om sina respektive verksamheter och möjligheten till praktik för universitetsstudenter.

Efter TU rapporten var klar så fick jag medverka i en ny inventering på uppdrag av Skatteutskottet (SkU). Inventeringen hade syftet att sammanställa en bild av skatteforskningen som bedrivs i Sverige. Jag fick stort eget ansvar i arbetet med inventeringen och fick nu vara med från början och se hur man initierar ett arbete efter kontakt med det aktuella utskottet. Inventeringen resulterade i en rapport och resultatet presenterades för de ansvariga tjänstemännen på Skatteutskottet.

Under tiden som jag arbetade med SkU rapporten så fick jag också parallellt arbeta med uppdrag från de tre enheterna på RUT. Dessa uppdrag är hemligstämplade tills de offentliggörs av uppdragsgivaren. Ett uppdrag handlade dock om vilka militära resurser som land X har i land Y och hur man arbetar med offentlig-privat upphandling för lösningar till land Xs militär. Ett annat uppdrag offentliggjordes i media av uppdragsgivaren och kan därför diskuteras, det handlade om att göra en

utredning över hur vanligt förekommande inkomstförsäkringar är i Sverige och vilka fackförbund som erbjuder dem till sina medlemmar samt hur mycket de ger i ersättning vid eventuell uppsägning för fackmedlemmarna. Allt som allt så arbetade jag med ca åtta uppdrag åt enheterna med tyngdpunkt på utrikespolitiska frågor för Sektionen för statsvetenskap och juridik. Vid arbete på RUT så handlar mycket av arbetet om vilken metod man skall använda för att få in relevant information och hur man skall nå primärkällor i så hög grad som möjligt. Resultatet blir ofta att man kontaktar berörda aktörer t.ex. de som arbetar med aktuellt regelverk eller som erbjuder inkomstförsäkringar, för att på så vis få information till uppdragsgivaren.

- 4) Under min tid som praktikant så har jag fått lära mig vikten och betydelsen av framförallt metodbiten från mina studier på universitetet när jag löser uppgifter i arbetslivet. Man hör ibland studenter som klagat över att man aldrig kommer att ha användning för det ena eller det andra men jag har verkligen sett att man behöver de kunskaperna i arbetslivet. Jag har också fått lära mig hur man författar rapporter samt skriver PM inom riksdagen och regeringskansliet. Generellt sett har jag inte lärt mig så mycket nya kunskaper under min praktik, mycket av det jag gjort har byggts på mina kunskaper som jag fått som student, skillnaden är att jag fått praktisera kunskaperna och fått en inblick i arbetslivet och så att säga fått helheten av den bild som studierna ger en fingervisning om. Jag har också fått skarpare verktyg i min verktygslåda till följd av att jag fått en inblick i hur man arbetar med de verktyg som vi får under våra studier.

Jag har dock lärt mig hur man bygger nätverk och knyter nya kontakter och vikten av att vara en duktig nätverkare. Detta gäller både privat och på arbetsplatsen där betydelsen av att ha information och ligga i framkant när ny information sprids kan vara avgörande för om du får ett jobb eller vem som först får reda på vad som händer på arbetsplatsen.

- 5) Under min tid på riksdagen och på RUT så har jag fått en unik insyn i hur riksdagen arbetar, hur riksdagsledamöternas roll fungerar och ser ut samt vad som är din roll som tjänsteman inom statsförvaltningen. Det har varit intressant att se hur riksdagen arbetar med sin uppgift att kontrollera regeringen och hur detta arbete går till. Utskottens arbete och partipolitikens betydelse och ibland avsaknad i vissa hänseende har också varit mycket intressant att få en inblick i. Jag har också utnyttjat min tid på riksdagen

för att följa den politiska debatten i kammaren vid bl.a. interpellationer och partiledardebatter. Detta är en process som varje medborgare borde ta chansen att följa och som framförallt statsvetarstudenter borde ta sig tid och kanske även inom ramen för utbildningen erbjudas tid för att ta del av. Praktiken har varit en fascinerande tid och en unik möjlighet att få ta del av arbetslivet och som student få en inblick i vad som väntar.