

# Praktikrapport

**Organisation:** Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

**Praktikperiodens längd och omfattning:** 1 september 2010 – 21 december 2010, heltid

**Handledare:** Madelen Charysczak, Avenue Marnix 28, B-1000 Bryssel

## Presentation av arbetsplatsen

Stockholmregionens europakommitté är en ekonomisk förening och organisation som står som företrädare för ett antal myndigheter inom Stockholm-Mälardalenregionen. Organisationen företräder delvis sina huvudmän, Stockholm stad, Stockholm läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län och har utöver dessa ett antal så kallade servicepartners inom olika län i Stockholm-Mälardalenregionen vars intressen den också företräder. Dessa län är Sörmland, Uppsala, Västmanland samt Gotland. SEU:s verksamhet fastställs och finansieras av dessa huvudmän och servicepartners.

SEU har ständigt pågående, aktiv kontakt med sina huvudmän och servicepartners samt med organisationer som exempelvis Sveriges kommuner och landsting, regering, riksdag, departement, universitet, högskolor samt näringslivets organisationer. Organisationen följer EU-institutionernas arbete och för dialog med beslutsfattare och organisationer för att påverka EU:s politik och programinnehåll. Syftet med SEU är att genom bevakning av olika policyområden som är av intresse för Stockholmregionen informera hemåt till huvudmän och servicepartners vad som pågår och är aktuellt inom EU. Bevakningen är bred och innefattar områden såsom utbildning, energi, miljö, innovation och utveckling, sociala frågor et cetera.

Men organisationen ska arbeta mot EU genom lobbying för att på så sätt söka influera beslut inom olika områden som rör lokal och regional nivå. Arbetet går även ut på att SEU som organisation skapa förutsättningar för samarbeten mellan andra städer och regioner i Europa, samt delta i relevanta nätverk för att företräda regionens intressen. På kontoret i Bryssel arbetar en chef, en administratör samt tre handläggare som vardera har hand om ett antal bevakningsområden. Varje termin tar kontoret emot två praktikanter.

SEU genomgick under tiden jag befann mig där som praktikant ett antal organisatoriska förändringar. Detta på grund av det faktum att organisationen från januari 2011 bytte namn och till viss del skepnad. Organisationen går från att vara en ekonomisk förening till att vara en ideell förening med betalande medlemmar och heter numera Stockholmsregionens Europaförening. En viktig förändring från den tidigare organisationen är det faktum att organisationskontor i Warszawa och Sankt Petersburg nu lagts ner för att all fokus ska läggas på EU och kontoret i Bryssel. Alla de huvudmän och servicepartners som tidigare företrädde av organisationen har inte valt att gå med som medlemmar i denna nya organisation. Mer fokus ska nu också läggas på policyarbete, det vill säga bevakningen av de olika policyområden som ges exempel på ovan. Dessa förändringar präglade i mångt och mycket arbetet på plats. Detta gör också att också den beskrivning jag ger av organisationen till viss del är inaktuell.

### **Open days**

Open Days är städernas och regionernas vecka i Bryssel. Syftet med dagarna är att diskutera aktuella lokala och regionala frågor. Open Days anordnas av Europeiska kommissionen DG Regionalpolitik, Regionkommittén, europeiska regioner och städer tillsammans med europeiska institutioner samt aktörer från näringslivet. Under Open Days hålls seminarier, utställningar och workshops inom områden som har koppling till den europeiska regionalpolitiken.

Stockholmregionens Europakommitté medverkade hösten 2010 i två konsortier. Organisationen ledde konsortiet "Bringing Europe 2020 Beyond GDP" som i två seminarier behandlade regional/lokal implementering av Europa 2020-strategin samt alternativa mätinstrument för att mäta tillväxt och välbefinnande. I det andra konsortiet "Competitive Territories Promoting Social Inclusion" var SEU så kallad vice-leader tillsammans med Stockholms stad och här var syftet att lyfta fram goda exempel på konkurrenskraftsfrämjande åtgärder som samtidigt bidrar till ökad inkludering i samhället och vice versa.

### **Info days**

SEU:s årliga informationsdagar i Bryssel, Info-Days riktar sig till SEU:s huvudmän och servicepartners. Avsikten med dagarna är att avhandla och debattera aktuella EU-relaterade frågor av relevans för Stockholmregionen. År 2010 handlade dagarna i mångt och mycket om Europa 2020-strategin ur Stockholmregionens perspektiv med tematiska djupdykningar

utifrån utmaningar i regionen kopplade till strategin. Föreläsningarna behandlade också lokala och regionala aktörers påverkan på EU-beslut, samt gav goda exempel från europeiska regioner på hur EU-frågor implementeras i lokala och regionala. Tanken med dagarna är utöver att informera om aktuella EU-frågor också vara ett tillfälle till erfarenhetsutbyte och ”nätverkande” med aktörer i Bryssel för tjänsteman och politiker från Stockholm-Mälardalenregionen.

## **Min position och arbetsuppgifter**

Praktikperioden pågick under 4 månader mellan september och slutet av december. Praktiken på SEU är oavlönad men det utgår ett bidrag på 500 euro för boende. Jag var en av två praktikanter som arbetade där under höstterminen. Vårt arbete bestod dels av att bistå de tre handläggarna i deras göromål men vi hade också ett antal arbetsuppgifter utöver detta. Av dessa uppgifter var arbetet med hemsidan den mest återkommande. På hemsidan läggs dagligen upp nyheter om vad som var på gång inom olika områden inom EU som kan vara av intresse för Stockholmsregionen. På hemsidan presenteras också kommande evenemang, ”partnersök” och projekt av olika slag. Jag och min praktikantkollega fick också själva delta i evenemang. Dels sådana evenemang som Stockholmsregionen själv var med och anordnade såsom Open days och Info days som beskrivs ovan, men också evenemang på EU:s olika institutioner och svenska institutioner på plats i Bryssel. Efter ett sådant evenemang fick vi sammanställa rapporter som sedan skickas tillbaka till huvudmän och servicepartners i Stockholmsregionen.

Som praktikant fick jag också anordna besöksprogram för grupper på besök från Stockholmsregionen. Dessa besöksprogram är mer eller mindre anpassade för att passa grupperna i fråga och dessas intresseområden. Ofta handlar det om besök på de olika EU-institutionerna såsom kommissionen, parlamentet och regionkommittén, men också på svenska institutioner där Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Svenska representationen på plats i Bryssel (”Reppen”) är vanliga exempel. Andra arbetsuppgifter av mer administrativ art handlade om praktiska förberedelser inför olika evenemang.

## **Mina erfarenheter**

Anledningen till att jag sökte praktikplats på Stockholms regionkontor är att kopplingen mellan EU och regional nivå intresserar mig. Regional nivå kan påverka EU och på så sätt anpassa de direktiv och förordningar från EU-nivå, att bättre passa den kontext som finns på regional och lokal nivå. Den regionala nivån är också den nivå som den vanliga medborgaren först kommer i kontakt genom vård, omsorg och skola, och är en del av det vardagliga livet för människor. Under min praktik har jag blivit än mer övertygad om vikten av att denna nivå finns representerad i Bryssel och får påverka den politik som förs på EU-nivå.

Den första tiden som praktikant på Stockholms-kontoret bestod till stor del av att läsa in sig på hur organisationen fungerar samt på vilket sätt EU-direktiv och beslut har påverkat och påverkar lokal och regional nivå i Sverige. Både min medpraktikant och jag upplevde det som att vi fick en lugn start och detta gjorde det möjligt att få grepp om organisationen. Arbetet för oss som praktikanter kom så sakteliga igång och ju mer tiden flöt på desto mer ansvar fick vi. Det jag uppskattade mest med praktikanrollen var att vi gavs möjlighet att inrikta oss mot ett visst policyområde och kunde på så sätt välja att fokusera på ett bevakningsområde som vi själva ansåg intressant. Detta gav mig möjlighet att gå på seminarier och föreläsningar som förberedelse inför den kommande masteruppsatsen.

Då organisationen SEU, som nämns ovan, genomgår ett antal stora förändringar kunde jag emellanåt uppleva att det fanns en viss oordning och osäkerhet kring hur arbetet på kontoret skulle se ut. Denna oordning var något som handläggarna och chefen för kontoret också påtalade. Samtidigt var detta lärorikt då vi praktikanter fick ta del av en pågående diskussion kring hur Stockholmskontoret på bästa sätt kan serva sina huvudmän och servicepartners (numera ”medlemmar”) men samtidigt påverka genom lobbying gentemot EU. Detta gav en väldigt bra insyn i svårigheten att för ett kontor med bara ett fåtal anställda kunna ”täcka in” och följa alla de områden som kan vara av intresse för en region som Stockholm-Mälardalenregionen.

## **Reflektioner ur ett statsvetenskapligt perspektiv**

Under min tid som student har genom att ta till mig teoretisk kunskap fått en förståelse hur EU påverkat och påverkar det svenska politiska systemet, men också hur man från svenskt håll kan påverka EU. Vad jag har saknat under denna tid är en praktisk erfarenhet av hur

relationen EU och Sverige fungerar, och hur samarbetet mellan aktörer på olika nivåer ser ut. Under min praktik har jag genom direkt praktisk erfarenhet fått möjlighet att se hur EU fungerar och mer specifikt på vilket sätt man från svenskt håll kan arbeta gentemot EU och dess institutioner. Arbetet på ett regionkontor innebär dels att ta del av det interregionala samarbete som pågår mellan aktörer runt om i Europa, men också samarbeten inom Sverige mellan olika nivåer. Jag har också i direkt mening sett hur organisationer och myndigheter emellan kan utbyta erfarenheter genom så kalla "good practice".

Vad gäller min roll som praktikant som finns den statsvetenskapliga relevansen självfallet i att jag dels har hjälpt kontorets handläggare i deras arbete med kontakter "hemåt" vad gäller information om vad som pågår inom olika områden i EU. Som nämns ovan består dock praktikantens arbete mycket i att uppdatera hemsidan med nyheter, aktuella projekt och ansökningsomgångar. Sammanfattningsvis har jag genom detta fått en ökad av förståelse för arbetet inom olika institutioner inom EU men också hur detta påverkar städer och regioner i Sverige och på andra håll. På det hela taget har jag fått en uppfattning om hur uppbyggnaden av ett regionkontor ser ut. Genom kontakter och besök hemifrån Stockholm-Mälardalsregionen har jag också fått en bättre insyn i hur arbetet sker i Sverige på kommunnivå, samt följa dialogen mellan myndigheter inom Stockholmsregionen och företrädare på plats i Bryssel.